

4 mei 2018

5 Schietpartij op De Dam: 7 mei 1945

5 mei 1945 ging de boeken in als officiële bevrijdingsdag van ons land. De onrust was echter nog niet geweken in de eerste dagen na de bevrijding. Op 7 mei 1945 onttaarde dit in een schietpartij op de Dam tussen nog aanwezige Duitse eenheden en de Binnenlandse Strijdkrachten. Ruim 30 mensen kwamen daarbij om het leven. In 2016 werd er een monument onthuld aan de noordzijde van de Dam dat deze slachtoffers herdenkt.



Het monument op de Dam voor de slachtoffers van de schietpartij op 7 mei 1945

300 programma's

Amsterdam kent een veelzijdig programma op 4 en 5 mei. Naast tientallen herdenkingen zijn er op 4 mei speciale theatervoorstellingen, films en concerten. Er zijn intieme herdenkingen met verhalen in de Open Joodse Huizen en Huizen van Verzet.

Op 5 mei zijn er in de hele stad Bevrijdingsfestivals en schuiven duizenden Amsterdammers aan bij een van de meer dan 100 Vrijheidsmaaltijden.

Bekijk de ruim 300 activiteiten op www.4en5meiamsterdam.nl

4en5meiamsterdam.nl



Route



Stille Tocht 4 mei 2018, 18.00

Vertrekpunt:

– Stadhuisplein, Amstel 1

Route:

– Nieuwe Amstelstraat
– Joods Historisch Museum
– Jonas Daniël Meijerplein

– Weesperstraat
– Nieuwe Keizersgracht
– Amstel
– Kerkstraat
– Utrechtsestraat
– Rembrandtplein
– Rokin
– Nationale Herdenking op de Dam

Join the Silent March

On 4 May, Amsterdam joins the rest of the Netherlands in commemorating the civilians and members of the armed forces who have died in war and peacekeeping missions since the outbreak of World War II. On 4 May 2018, it is 73 years ago that the war ended in The Netherlands. On this day, the Mayor of Amsterdam will lead hundreds of

people in a silent march through the heart of the city to the National Commemoration at Dam Square, departing from the Stadhuisplein at 18.00. During the Remembrance of the Dead, people all over the country observe two minutes of silence at 20.00. Everyone is welcome to join the silent march and commemoration. At Dam Square, the King, politicians, and children will lay flowers at the National Monument.

Oproep

4 MEI STILLE TOCHT

Loop mee naar de Nationale Herdenking op de Dam

www.4en5meiamsterdam.nl



× Gemeente
× Amsterdam



4 en 5 mei Amsterdam
#stilletocht #4mei

Stille Tocht

4 mei 2018

Stille Tocht



© Mascha Jansen

Elk jaar lopen honderden Amsterdammers op 4 mei de Stille Tocht naar de Nationale Herdenking op de Dam. Onder hen zijn de burgemeester en 50 leerlingen van Amsterdamse en Friese basisscholen, die bloemen leggen bij het Nationaal Monument. De Stille Tocht start op het Stadhuisplein en loopt door het hart van de oude joodse buurt naar de Dam. Iedereen is uitgenodigd om mee te lopen.

Vertrekpunt: Stadhuisplein, Amstel 1

Tentoonstelling

Van 28 april t/m 6 mei is op het Stadhuisplein een tentoonstelling te zien. Langs de route van de Stille Tocht herinneren vele plekken aan gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. In de tentoonstelling worden enkele van deze verhalen in woord en beeld uitgelicht.

**Vertrekpunt:
Stadhuisplein, Amstel 1**

Programma

18.00
Opening van de Stille Tocht door Job Cohen, voorzitter van het Amsterdams 4 en 5 mei comité. Gevolgd door toespraken van Minka Bos, oprichter Stichting In mijn Buurt, waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen en een lid van het Amsterdams 4 en 5 mei jongerencomité.

18.30
Vertrek vanaf Stadhuisplein naar de Dam. Tijdens de tocht zullen kinderen op twee plekken oorlogsverhalen vertellen.

19.30
Aankomst op de Dam.

Het Amsterdams 4 en 5 mei comité nodigt alle Amsterdammers uit om mee te lopen met de Stille Tocht.

www.4en5meiamsterdam.nl

De Stille Tocht voert langs plekken die herinneren aan gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog.



© Mascha Jansen

1 Waterlooplein

Waar nu het Stadhuis staat, was voor de oorlog een levendige, maar arme, joodse buurt. Vele joden werden van hier weggevoerd en kwamen na de oorlog niet terug.

Een gedenksteen, een lijn lichtgrijze tegels, herinnert aan het joods jongensweeshuis Megadle Jethoniem

dat hier sinds 1865 gevestigd was. In de oorlog woonden hier 100 weeskinderen. Op 10 februari 1943 werd het weeshuis ontruimd en werden alle kinderen en hun verzorgers op transport gesteld naar Sobibor.

Tijdens de Stille Tocht zullen 100 leerlingen van het Weekendstudentproject hier bloemen leggen voor de 100 vermoorde weeskinderen.

**Aanvang: 18.00
Stadhuisplein, Amstel 1**

2 Jonas Daniël Meijerplein

De eerste razzia's in Amsterdam vonden plaats op het Jonas Daniël Meijerplein op 22 februari 1941. Deze leidden tot het grootste burgerverzet tegen de nazi's en de Jodenvervolging: de Februaristaking. Duizenden Amsterdammers legden hun werk neer, uit protest tegen het oppakken van hun joodse collega's. Het monument de Dokwerker (1952, Mari Andriessen) is gemaakt ter nagedachtenis aan deze staking.



De Dokwerker © Hans Mooren

3 Nieuwe Keizersgracht Schaduwkade

Het monument aan de Nieuwe Keizersgracht, ook wel Schaduwkade, herinnert aan meer dan 200 weggevoerde joodse Amsterdammers. Hun namen zijn op 200 naam bordjes vereeuwigd in de kade tegenover het huis dat zij bewoonden. Ieder jaar op 4 mei worden zij door de huidige bewoners herdacht.



De Nieuwe Keizersgracht, ca. 1941
Collectie Joods Historisch Museum, Amsterdam

4 Afscheidsbrieven op het Rembrandtplein

Op 4 mei van 18.00 tot 20.00 is twee uur lang een speciaal voor 4 mei gemaakte video te zien op het grote scherm op het Rembrandtplein. Hier is een verzameling afscheidsbrieven van Amsterdammers te zien, samengesteld door auteur Bianca Stigter. Van o.a. verzetsmensen, mensen die moesten onderduiken en joodse Amsterdammers.